



In het Licht van Gods Woord Bijbelblaadjes

Een evangelietekst,
een korte bezinning, een gebed ...
blaadjes om even stil te worden
en te bidden, zeker in deze
veertigdagentijd. Ze staan achteraan in
de kerk ter beschikking, recht tegenover
het koffiehoekje.
Neem ze mee (gratis)!

Ook achteraan, aan de andere kant,
vind je een tafel met de
vastenkalenders: Broederlijk Delen
nodigt je dagelijks uit tot bezinning
en bewustwording. Deze kalenders
zijn te koop aan € 2,50.



En op dezelfde tafel ligt ook nog de folder
waarin je terugvindt wat je in deze periode tot en
met Pasen kan meemaken in ons dekenaat.



Mocht je deze folder nog niet
gekregen hebben, neem hem
zeker mee. Of liever:
neem er verschillende mee:
zo kan je deze ook uitdelen
aan andere geïnteresseerden.

Zondag 28 februari 2016

Volgende week zondag is er na de viering kans tot
"geloofsgesprek". Dit gaat door in het
vergaderzaaltje van Ons Huis en duurt tot 14u00

We laten ons inspireren
door de Bijbelse Mozes
en kijken welke waarden
wij beleven, hoe geloof
daarin een plaats krijgt
en wat 'vasten' voor ons
betekent. Als je graag aansluit vragen wij jou
om je naam te noteren, achteraan in de kerk, op de
infotafel bij de vastenkalenders, ligt een lijst waarop
je dit kan doen. **Opgelet:** breng wel zelf je boter-
hammen mee, zodat we eerst samen kunnen eten.
Wij zorgen voor koffie, thee en water.



Je bent van harte welkom!

Inschrijven voor het **solidariteitsmaal van zondag
13 maart**, aansluitend op de viering met het Boliviaans
koor Kollasuyu Nan, kan vanaf volgende zondag, hier in
de kerk of via onze website: www.terekenparochie.be.

2e zondag veertigdagentijd - c 21 februari 2016



Hoe houden wij het vol?

**We dragen de kruisjes van hen die vorige maand
overleden zijn, mee naar voor om hen in gebed
mee te nemen in deze viering.**

Lied

1. Waar staat een ge- dek- te ta - fel?
 Waar is brood dat mij ver - za - digt?
 zon - der e - ten ga ik dood.
 Wie, wie geeft mij van zijn brood?
 Of heb ik ge - noeg voor ve - len
 maar geen mens om mee te de - len,
 geen die naast mij zit of staat
 en mijn brood mij bre - ken laat?

*Ben ik boordevol van woorden
niemand vind ik, die mij horen -
niemand die mij kan verstaan,
geen waar ik naar toe kan gaan.
Ben ik leeg, ik hoor ze zwijgen,
hoor geen woorden dan mijn eigen,
hoor geen mens die mij iets zegt,
ander die zich tot mij richt.*

*Mens is dorst en mens is honger
mens is leven van verlangen
wachtend tot iemand hem vindt
die zich geeft, die zich verbindt.
Heb ik alles, overdadig,
ben, dan nog, ik, onverzadigd
tot ik er van delen mag
met één die op iemand wacht.*

Welkom

Vandaag komen we samen rond deze gedekte tafel met de kinderen die dit jaar hun eerste communie zullen doen en met hun familie. We willen Jezus ontmoeten en we willen luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft.

Bidden om Gods nabijheid uit Psalm 27

God is mijn licht,
wie zou ik vrezen?
Bij God ben ik veilig,
voor wie zou ik bang zijn?

Ik vraag aan God één ding,
het enige wat ik verlang:
mag ik wonen in uw huis,
alle dagen van mijn leven,
om uw liefde te voelen,
U te ontmoeten?

Mijn hart zegt:
uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken,
Mag ik niet verwachten
uw goedheid te zien
in het land van de levenden?

Ik wacht op God,
vastberaden wacht ik
op de Heer.

Gebed

God, onze Vader,
wees ons hier en nu nabij.
Raak ons aan zodat wij U voelen.
Raak ons in de stilte van ons hart
als wij tot U bidden.
Raak onze handen aan
zodat ze kracht uitstralen om lief te hebben.
Raak onze voeten aan
zodat we wegen gaan van recht en vrede
voor steeds meer mensen.
Wij vragen het U in de naam van Jezus,
onze Broeder. Amen.

Inleiding op de lezingen

Paulus maant de christenen aan om het vol te houden als leerlingen van Jezus. Zo horen we in de eerste lezing. In het evangelie zelf toont Jezus hoe we het kunnen volhouden: door in verbondenheid met God zelf te bidden en te luisteren naar zijn Woord.

Eerste lezing Fil. 3, 17- 4, 1

Orgel

Tijd voor de kinderen

Evangelie Lc. 9, 28b-36



*Gij die klein en arm zijt,
deemoedig en oprecht,
God heeft u zijn vrede
eeuwig toegezegd.*

*Warmte voor wie koud lijdt,
een huis voor iedereen,
God verdrijft het duister,
laat geen mens alleen.*

*Morgen, middag, avond,
bij nacht en dageraad,
God is licht en leven,
's mensen toeverlaat.*

Mededelingen

Zending en zegen

Orgel

Hoi,
Ik ben Lies.
Zullen we vandaag de
Sint-Jozefkerk en de
parochie verkennen?
Onderweg valt
er heel wat te beleven.

Hoi,
Ik ben Jos.
Net als jij doe ik dit jaar
mijn Eerste Communie.

De kinderen die dit jaar
hun eerste communie
doen en hun ouders
worden hier vooraan
uitgenodigd om de
communietocht
af te leggen.

Erstecomunietocht

Benefietconcert
Armoede in eigen buurt
Zondag 21 februari 2016 om 15u
Sint-Jozefkerk, Tereken

Met medewerking van :
Violiste Luna De Mol
Meisjeskoor Gynaika en Koritsia
o.l.v. Annelies De Kimpe
Jeugdensemble De Kunstvrienden
o.l.v. Johan De Ienheer
Organist Christophe Bursens
Hoornensemble
Trompet André Wauters
Woord Leerlingen Villa Da Vinci

Na het concert wordt u een drankje aangeboden
aan een vrije bijdrage

Inkom: €10 VVK: €8 -20j: €6
VVK: Parochiesecretariaat 03 776 11 07 of
Lieve Van Driessen (lieve.vandriessen@telenet.be)
0479 50 77 04

Wie graag kaarten koopt
voor het benefiet,
kan deze achteraan,
in de buurt van het
koffiehoekje kopen!
Nu nog in VVK:
€ 8,- voor volwassenen.

**Je vindt nog heel wat informatie
op de achterkant van dit blaadje**

Om in stilte te lezen

Wie zich geliefd weet door God:
kan loslaten
omdat hij zich veilig voelt

kan weggeven
omdat hij overvloed kent

kan zich iets ontzeggen
omdat hij kan genieten
kan onvoorwaardelijk liefhebben
omdat hij zich geliefd weet

kan borg staan
omdat Iemand voor hem borg staat

kan zwijgen en luisteren
omdat hij de Gods Stem gelooft

kan dansen
omdat hij de melodie hoort

kan er zijn voor zichzelf
omdat God er voor hem is.

Slotgebed

Heer, onze God,
laat ons samen met Jezus de berg opgaan
en bidden in de stilte,
opdat wij mogen zien en horen wie Gij zijt.
Wij bidden U:
schenk ons uw liefde, uw goedheid voor elke mens,
zodat wij in deze Veertigdagentijd
uw liefde en uw goedheid kunnen delen
met de mensen die wij ontmoeten
en met hen die het moeilijk hebben. Amen.

Lied

Refrein



Dat het licht in ons mag blij-ven bran-den,
't laai-end vuur, het do-ve niet.
God draagt ie-der men-sen-kind op han-den,
looft zijn Naam met een vreug-de lied.
1. Kin-de-ren op aar-de, ge-lief-den van de Heer,
treedt zijn wo-ning bin-nen, breng Hem lof en eer.

Homilie

Voorbeden

Bidden we dat allen die de naam 'christen' dragen
niet tevreden zijn met een flauw christendom,
maar elkaar bemoedigen
om zinvol te leven tot geluk van hun medemensen.



Keer U, God, naar ons toe.



Keer ons toe naar el-kaar.

Wij bidden dat mensen ook wereldwijd
zorg dragen voor elkaar,
dat ze opkomen voor het recht van de anderen
dat zij hun bezit delen
met wie niet genoeg heeft om te leven,
vooral dan de armste mensen in Colombia.

Keer U, God, naar ons toe ...

Mogen alle kinderen
mensen rond zich hebben
die hen helpen om gelukkig te leven,
mensen die hen ook leren
dat God hen graag ziet.

Keer U, God, naar ons toe ...

Moge Jezus' Licht doorstralen in ons eigen leven,
in ons hart, ons woord en onze blik,
dat wij open en milde mensen worden
die ons laten leiden door Jezus en zijn evangelie.

Keer U, God, naar ons toe ...

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat God een goede Vader is,
die alles gemaakt heeft
op aarde en in de lucht,
om ons blij te maken.

Ik geloof in de Vader.

Ik geloof dat onze vriend Jezus
de zoon van God is,
en dat Hij ons leerde
hoe wij vrienden kunnen zijn
voor elkaar.

Ik geloof in Jezus.

Ik geloof dat de Heilige Geest ons helpt om goede en lieve mensen te worden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof dat het goed is om samen te komen en te luisteren, samen te zingen, samen te bidden rond de tafel van de Heer.

Ik geloof in de kerk.

Ik geloof dat wij na ons leven op de aarde, voor altijd zullen verder leven bij de Vader.

Ik geloof in het eeuwig leven.

Offerande

De kinderen die op 5 mei a.s. hun eerste communie zullen doen, komen naar voor en ontvangen hun kruisje. Ze nemen plaats rond de kleine altaartafel.



Gebed over de gaven

Goede God,
wij maken deze tafel klaar met brood en wijn omdat wij Jezus willen ontmoeten.
Moge Jezus zo bij ons komen als een goede vriend van ieder van ons. Amen.

Bidden bij brood en wijn van leven

Wij danken U, goede God, voor Jezus.
Wij leren veel van Hem.
Hij vertelt ons dat Gij van ons houdt.
Dat maakt ons blij.

Wij zijn blij dat Jezus bij ons wil zijn. Hij is altijd welkom in ons hart en in onze gemeenschap.

Jezus heeft veel mensen geholpen om goed te leven.
Hij wil ook ons helpen om gelukkig te zijn en elkaar gelukkig te maken.
Daarom zingen wij:

Heilig, ...

Goede God,
Wij zijn hier samen om te doen wat Jezus heeft voorgedaan.
Op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met zijn vrienden samen aan tafel. (...)

Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij.

Goede Vader, wij denken dankbaar aan wat Jezus deed om mensen gelukkig te maken. Hij heeft er zelfs zijn leven voor gegeven. Maar Gij hebt zijn leven bewaard voor altijd. Jezus leeft nu bij U, maar is ook dicht bij ons.

Vandaag hebt Gij ons uitgenodigd om hier rond de tafel van Jezus samen te zijn. Wij willen immers vrienden van Jezus zijn. Dat maakt ons blij en fier.

Wij danken U voor alle mensen die van ons houden: onze mama en papa, broers en zussen, onze oma en opa en onze familie, de mensen die voor ons zorgen op school en in de parochie. Maak al die mensen gelukkig. Wij denken ook aan de mensen die gestorven zijn, (...) en ook de mensen die we goed gekend hebben.

Wij danken U, God, omdat Gij van ons houdt. Wij mogen U 'Vader' noemen, net als Jezus. Daarom bidden wij nu met zijn woorden:

Onze Vader

Gebed om vrede en vredewens

Heer Jezus,
op de berg mocht Gij,
in de nabijheid van uw en onze Vader,
even de totale vrede ervaren.
Daar hebt Gij steun gevonden om terug te gaan naar het dal van de mensen.
Wij vragen U:
schenk ook ons diepe vrede,
al is het soms maar even,
zodat wij ons op onze levensweg gesteund en gesterkt weten door U.
Amen.

Die vrede zij altijd met u.

En geven we die vrede ook door aan elkaar.

Inleiding op de communie

*Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vrede in Jezus' naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan
in de gemeenschap van de Kerk,
die leeft door Jezus' Geest, vandaag
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.*

Communie